

## Tijd voor ... LEEFWEEK!!!

Jullie weten hoe deze geweldige week in zijn werk gaat. Zondagavond de 10<sup>de</sup> mogen jullie allemaal vanaf 20u naar het Vossekot afzakken om u een hele week te amuseren. Belangrijk is dat jullie laten weten wanneer jullie komen (of wanneer niet) + wanneer en om hoe laat jullie een hobby hebben zodat wij hier rekening mee kunnen houden voor eten, activiteiten,... We kunnen jullie verzekeren dat het een ZALIGE week zal worden!

Wat moet ge zeker meenemen?

- Iets om in en op te slapen
- Toiletzak/ handdoek
- Kleren
- Schoolspullen die nodig zijn
- Volledig scoutsuniform
- Bus of treinabonnement als jullie dat hebben
- MONDMASKER
- Alles wat ge nodig hebt om een week op de scouts te overleven



**BELANGRIJK:**

!!!!!! 45 euro voor alle leuke en lekkere dingen; storten op BE79 0018 7056 1033 op naam van Anne-Sophie Van Winghe (ten laatste donderdag 8 oktober)

!!!!!! Het is niet de bedoeling om na school nog ergens rond te hangen, ge komt direct na de scouts

!!!!!! Thuis gaan douchen mag, maar blijf dan ook geen 3uur weg

!!!!!! Gsm mag mee, maar het is niet de bedoeling dat die gebruikt wordt als we op de scouts zitten (tenzij je een berichtje wil sturen naar je ouders)

!!!!!! Leefweek betekent niet dat er niet voor school gewerkt moet worden, er zal dus een studieruimte zijn waar jullie jullie huiswerk kunnen maken (leren kan dus gewoon op de scouts dus je hoeft hier niet voor naar huis)